

Nieuwsbrief 1.

Primeur: Onze eerste nieuwsbrief.
Dit komt omdat het updaten van de website niet zo goed wil lukken met de internet-mogelijkheid die we nu hebben. Daarom is de nieuwsbrief een goed alternatief om iedereen op de hoogte te houden van onze belevenissen.



Om te beginnen hebben we een prachtig stuk land van ong. 3,5 ha. bij het mooie plaatsje Vila Nova de Oliveirinha gekocht en het heet Carvalheiras.

Door Paul is het Lililand gedoopt en dat houden we erin, alleen donna van Lililand klinkt wel bekrompen, dus zijn we officieel de donna's van Quinta Carvalheiras.

(donna betekent gewoon eigenaresse, dus niks geen dure titel)



Er staat een klein huis, het heeft grote, brede terrassen met olijfbomen en mooie weidse vergezichten, bij helder weer zie je de bergen. Er staan prachtige pijnbomen en overal liggen knotsen van keien. Ook zijn er 2 water-putten, zelfs met water en beneden bij het weiland, wat later fruitboomgaard wordt, loopt een riviertje.



Stroom- en telefoonaansluiting zijn nog niet aanwezig en ook een put slaan voor drinkwater is zeker nodig, maar hieraan wordt gewerkt.



Ondertussen zijn we hard aan het werk om het land op-te-schonen: de waterput ontbramen, bramen maaien, olijfbomen snoeien en de bramen eruit halen, brem weghakken, mimosa kappen en wat het leukste werk is: alles opfikken, super!!!!



Gelukkig hebben we hulp van Hanna en Peter, overwintersaars die het leuk vinden om ons te helpen, wij ook, het is vooral gezellig. We zullen ze missen als ze half februari weer verder trekken, maar hun plekje voor volgend jaar is al gereserveerd.



Hanna kan harken als de beste! En Peter stookt er erg graag op los!

Water zoeken doe je met een wichelroede. Men neme een verse olijftak, ontblader deze en houd de tak gebogen en onder spanning met beide handen vast. (zie foto's) Boven waterbron/ader buigt de tak naar onder. Gelukkig lukte het aardig.



Ondertussen zijn Senhor Da costa en z'n medewerker druk bezig om een topografische kaart te maken van ons landje.



Alles wordt heel secuur opgemeten en op papier gezet.

Voor de definitieve koop is er zelfs gefilmd op ons landje. De RVU wilde een follow-up van ons maken en kwam eens kijken hoe ver we waren met onze plannen.



Flip (geluid), Nicole, (camera) en Jacomien (regie) van de RVU.

Zoals jullie kunnen zien zijn we lekker bezig, de dagen zijn eigenlijk te kort. Want naast Portugese les moet er ook wat aan het huishouden en boodschappen gedaan worden. En wat dacht je van de was met al dat gefik! Tot de volgende keer.

Groetjes uit Lililand.

Peter bedankt voor de nieuwsbrief, het is op"gepikt" door ons en dit is het resultaat.