

Nieuwsbrief 11.

Feestje van de bombeiros.

De bombeiros (brandweer) geeft ieder jaar een feestje. Dit jaar gaan ze verhuizen naar een nieuw pand, dus nog meer redenen voor een feestje. Zoals het hoort in een goed katholiek land, is er voor het feest begint eerst een mis. Daarna barste het geweld van trommels en trompetten los in een spectaculaire show, waarbij de trommelstokken als projectielen door de lucht vlogen. Met een fanatisme werd er geslagen en geblazen. Al met al dolle pret voor iedereen.



Wat ordelijk begon eindigde in een kleine chaos.



Na het optreden werd er maisbrood en zoete rijst uitgedeeld. Van origine is het brood en de rijst voor de armen, maar tegenwoordig staat iedereen in de rij.



Na het smikkelen was het tijd voor een glaasje wijn, dus op naar café Carriço van Carlos en Ofelia.



Nadat iedereen gegeten en wat gedronken had was er een optreden van een dansgroep in de hal van de bombeiros.



En als afsluiting van de feestdag was het bekende franco eten, jonge kip van de bbq.



Maar eerst even een glaasje wijn, want er was nog geen plaats en gare kippen.



Lydy in gesprek met Relinde en Mena.



Gloria runt café Antunes, waar wij 's morgens onze broodjes kopen.



Hoezo verwennerij?????



Alweer leeg????

Ondertussen zijn John en Margot hier en ondernemen we verschillende uitstapjes, beetje luieren en werken we tussendoor een paar uurtjes op het land, oa. muren schoonmaken en repareren wat een mooi resultaat geeft.

Dit was het weer tot een volgende keer.

Marijke bedankt voor de foto's we hebben er goed gebruik van gemaakt.