

## Nieuwsbrief 12.

### Verhuizing.

Eindelijk was het dan zo ver, donderdag 5 juni zijn we met de caravan naar ons landje verhuisd. Gelukkig was het niet nodig dat er onderweg kuilen dicht gegooid moesten worden, want Lydy had flink last van haar rug. Alleen de s-bocht in onze oprit ging niet gladjes, daar moest de mover het werk doen.

Dezelfde dag de voortent opgezet en zondag waren we helemaal ingericht.

Omdat de temperatuur flink opliep hebben we schaduwdoek gespannen en met het windje is het dan prettig toeven.



Water hebben van de furo, de boring. Een paar dagen voor de verhuizing is de pomp en een grote voorraad-tank geplaatst.

Electra is 12 juni aangesloten, tot die tijd hadden we, wanneer nodig, stroom via een generator en 's avonds via de accu van de auto.

In dezelfde week was er heftige paniek:

Het transport lag stil door stakingen, met als gevolg hamsterwoede, files bij pompen en lege schappen in de supermarkten. Woensdag avond was er geen druppel brandstof meer te koop. Maar vandaag, vrijdag de 13<sup>de</sup> was alles weer normaal.

Ondertussen hebben we een tweede start gemaakt met de werkzaamheden op ons land. De samenwerking met Fernando is begin mei gestaakt, zijn werk was van slechte kwaliteit en de puinhoop groeide alleen maar!!! Bij verschillende aannemers hebben we een prijsopgaaf gedaan om het geheel alsnog in orde te maken.

Daarbij kwam ook nog het feit dat de verkoop van ons huis op het laatste moment niet doorging. Dat alles bij elkaar zette ons aan het denken, hoe gaan we door?

En wel als volgt:

Het plan/project voor de camping is in de koelkast gezet, hier gaan we pas echt mee door als het huis is verkocht.

Nu richten we ons eerst op het opknappen en het uitbouwen van het bestaande huisje, waarin de nodige voorzieningen komen, zodat we toch "gasten" kunnen ontvangen.

Antonio is begonnen om het werk van Fernando af te maken en José Manuel, de architect, heeft een ontwerp voor het huis getekend en gaat nu een kostenplaatje maken.



Het bestaande huisje wordt gerenoveerd en er wordt een nieuw deel aangebouwd. De dakconstructie wordt een kwart slag gedraaid zodat het een geheel wordt. Boven gaan we wonen en beneden komen sanitaire voorzieningen voor de gasten en een internet cq. Ontmoetingsruimte.



Na een dip hebben we de draad weer opgepakt en zijn druk bezig om wat meer comfort te creëren in de vorm van een douchehok, het land te maaien, de weg verbeteren en de honden scheren, want het is al een paar weken flink warm weer, de siësta is daarom ingevoerd.

Vrijdagavond 20 juni hebben we de urn met as van mijn moeder bij de palm begraven. 21 juni was haar verjaardag. De palm staat op en klein terras waar we goed zicht op hebben.



Op zaterdag 21 juni gingen we naar het cafe om met meerdere Hollanders het voetballen te volgen. Ga je eindelijk eens, worden we ingemaakt. Helaas! Na het voetbal was er feest in het dorp. Het begon met een processie en je wil het niet weten, alle processielopers waren in het oranje gekleed. Na de processie was er feest en de dansvloer was goed bezet, alleen wordt op alle muziek het zelfde danspasje gebruikt, alleen het tempo varieert. Het feest ging tot in de kleine uurtjes door en de volgende dag begon alweer vroeg met het geknal van vuurwerk.

### Wie heeft hier een leuke oplossing voor?

Als afsluiting van deze brief hebben we nog een vraagje aan jullie. We “zitten” nog met een kleine erfenis van Fernando, namelijk een voorraadtank voor water, die qua constructie niet deugd. Het is een betonnen bak van 3 bij 3 meter en 1,6 m diep.



Laat de fantasie maar eens gaan en schroom vooral niet om met een gek, leuk of wat voor idee te komen.

Ok, dit was dan weer, tot de volgende keer. Excuses dat de brief wat van-de-hak-op-de-tak is, maar is in etappes gemaakt.

Liefs uit Portugal van L&L.