

## Nieuwsbrief 14.

Hè, hè, eindelijk weer nieuws uit Portugal!!!!!!  
Dit is nieuwsbrief 14, nr. 13 was een speciale uitgave voor Margot, dus geen paniek jullie hebben niets gemist.

Maar er is wel het één en ander gebeurt sinds de laatste nieuwsbrief van eind juni.

OK, daar gaan we dan:

Sinds 23 juli 2008 staan we ingeschreven in Vila Nova de Oliveirinha, maar we blijven Hollanders. Wel moeten we ons nog officieel inschrijven bij de camara (gemeentehuis) van Tabua, de hoofdstad van de regio en dan krijgen we ons cartão de residentia. Dan kunnen we de auto invoeren, verzekeringen hier afsluiten en daardoor ook weer een stukje van ons leven in Nederland. Het officiële inschrijven staat voor komende week op de planning.

De maanden juli en augustus zijn flink warm geweest met zelfs erg hete dagen. Gelukkig zat er altijd een koelere periode tussen, zodat we weer even bij konden komen.

Alle waterwerkzaamheden, zoals de mijn schoon maken, voorraadtank maken en een toegang naar de mijn maken zijn afgerond. Het geplande zwembad hebben we uitgesteld, want op die plek is een nieuwe nascente, waterbron, gevonden. De put hiervoor is ook al gemaakt en staat vol met water.

Ons waterprobleem lijkt te zijn opgelost.



De stellage boven de nascente. Hiermee wordt de uitgegraven aarde omhoog gehaald en het materiaal naar beneden gebracht. Van dit werk krijg je spierballen. Uiteindelijk is de put 7 m. diep geworden, waarvan de laatste 2 m. handmatig is uitgegraven met houweel en schep.

De plannen voor het renoveren en verbouwen van het huis zijn ingediend bij de gemeente. Het wachten is op de vergunning, dit kan nog wel een paar maanden duren. Het bouwen gaat ongeveer 8 maanden duren, kortom het eerste jaar wonen we nog gezellig in onze caravan.

Ondertussen is Peerke op stap geweest met een groep honden en een loopse teef, maar gelukkig kwam hij ongeschonden thuis van zijn avontuur.

Lydy heeft zich uitgeleefd in het maken van muren en trapjes en het resultaat mag er zeker zijn.



De houtkap-boys zijn een week bij ons op de quinta geweest om van de dikke gekapte bomen dikke balken te zagen voor onze toekomstige veranda.



Zo zien jullie, het leven en werk gaat gewoon door en we hebben zeker niet stilgezeten.



Maar we hebben ook leuke dingen gedaan.  
 Zoals een dagje naar de Estrela en naar het strand.  
 Op het strand was heel vermakelijk. We arriveren op  
 het strand en zien een heleboel mensen bij de waterlijn  
 staan. Aangespoelde walvis? Iemand verdronken?  
 Nee hoor, gewoon visvangst. De netten worden het  
 strand op gesleept, gelegegd, de vis(sardienen) wordt  
 geselecteerd en binnen een half uur is alles weg.



Tussen de middag hebben we lekker verse vis gegeten.

In september is Penny een week bij ons geweest.  
 We hadden een tent voor haar geregeld en gelukkig  
 was het goed kampeerweer voor haar.



Het was een drukke, gezellige en ook wel een beetje  
 vermoeiende week.  
 Denk je even bij te kunnen komen, staan Ton en Leo  
 met hun camper 2 dagen later op de quinta. Nou, daar  
 gaan je hersencellen, iedere dag BBQen en pimpelen!!  
 Maar gezellig.....



En als iedereen dan weer is vertrokken, dan is de quinta  
 wel een beetje leeg en stil.

Ons eerste inkomen is binnen, we hebben een paar kub  
 hout verkocht.

Dit was het weer, tot de volgende keer.