

Nieuwsbrief 19, Update van 2011.

Eindelijk weer eens een nieuwsbrief uit Portugal, de laatste is van november 2010.

Er is sinds die tijd veel gebeurd, teveel om het allemaal op te schrijven, dus wordt het plaatjes kijken.



Eind november 2010 werden we van de ene dag op de andere verrast door een flink pak sneeuw op de Serra de Estrela, wat dit mooie plaatje opleverde. De olijven waren al geoogst en de bomen gesnoeid, maar de takken moesten nog worden opgeruimd. Jullie snappen het al, bij het zien van de sneeuw werd de zin om te gaan fikken wel erg groot, dus....



Op 2 februari was het stralend mooi weer, dit werd gevierd met een BBQ op het landje van Gertie.



In februari werd het ook hoog tijd om de moestuin te frezen, zodat de knoflook, uien en prei geplant kunnen worden.



Wim had de klus snel geklaard met het volgende resultaat: Ondertussen staat het hek voor de peultjes al op z'n plaats, is er sla geplant en komen de bieten al boven



Op bovenstaande foto is nog te zien dat de "omloop" bij de put afgebroken is. Deze is opnieuw opgebouwd. Vele helpende handen later mag het resultaat gezien worden:



De badkamer in ons huis was eind maart klaar voor gebruik. Het douchehok was na jaren trouwe dienst niet meer nodig. We hebben het afgebroken en op het terras naast ons huis weer opgebouwd, om ons tuingereedschap op te bergen.



Vanaf ons terras zien we de lege plek, waar de eerste jaren onze caravan heeft gestaan.



Het 1000 planken huisje.
De OSB platen van het douchehok zijn door de zon en regen nogal aangetast, dit oogde niet mooi, daarom is het "bekleed" met verschillende soorten plankjes hout.

In 2011 werden er niet alleen maar leuke dingen gemaakt. De meeste tijd zijn we druk geweest met het opschonen van de terrassen en het bos, wat natuurlijk met de nodige vuurtjes gepaard ging. Het zagen en klieven van al de gekapte bomen was een flinke klus, waar zelfs onze gasten tot in 2012 meegeholpen hebben. In de zomer zijn we dagelijks bezig met wateren van de nieuwe aanplant. Voor- en najaar zijn drukke tijden wat het maaien betreft. Rondom het huis zijn verschillende terrasjes aangelegd.

De camping groeit langzaam. We hebben de pech dat ze in en rond het dorp bezig zijn met het aanleggen van riolering, dit maakt het moeilijk voor de gasten om ons te vinden, mede omdat de wegen slecht en zelfs niet berijdbaar zijn. Acquisitie is een must. Er wordt aan een nieuwe website gewerkt en het internet wordt afgespeurd naar link mogelijkheden.

In november gaat onze nieuwe site op het net en in december hebben we onze eerste overwinteraar.

Als afsluiting van dit epistel toch nog een paar plaatjes.



Om te voorkomen dat gasten in de put vallen hebben we een artistieke beveiliging hierop aangebracht. Ook het stapelwerk van de oude dakpannen trekt de aandacht.



Op de feestjes vinden altijd wel leuke experimenten plaats en wordt er veel gelachen.



En een zelfgemaakte kerstboom maakt de Kerst compleet.

Dit was het weer, maar niet voor de laatste keer zoals vermeld in NB 18. Er wordt nog aan een update van 2012 gewerkt en dan stappen we waarschijnlijk over op een blog.

Liesbeth en Lydy.