

Nieuwsbrief 2.

G(r)oot(se) ontdekking op Lililand!!!!



De honden vonden het allemaal niet zo interessant, ze scharrelen er lekker op los en waren druk met een gevonden geitenschedel.



Britta, van Hanna en peter, had de primeur en Peerke mag onder toezicht oog van Drieske de restjes.



Na een dag hard ploeteren is op Lililand een originele watergoot bloot gelegd. Het doel en de werking van de goot wordt nog aan een nader onderzoek onderworpen, maar de quinta is in ieder geval een schat rijker geworden.



Ondertussen was Peter druk bezig om van de gekapte mimosa een handige bok te maken, zodat het kachelhout gezaagd kan worden.

En dat terwijl de dames “effe lunchen” waren.



Zondag 27 januari was de jaarlijkse bijeenkomst van de NCB, Nederlandse club Beiras. Het was een mooie dag en het gebeuren vond buiten plaats. Natuurlijk werden we herkend van de tv, dus iedereen wist wie wij waren en wij kenden eigenlijk niemand, maar dat veranderde snel. We hebben de mensen ontmoet die in V.N. de Oliveirinha een restaurant gaan beginnen en ook met mede dorpsgenoten hebben we lekker zitten buurten. We kregen zelfs een leuke plek aangeboden om onze caravan neer te zetten. En dit op steenworp afstand van ons landje. Hier gaan we zeker over praten.

Maandag is Amandio begonnen met het snoeien van de olijven. Het was wel even schrikken toen we aan het eind van de morgen arriveerden. Maar daar de bomen al zeker 8 jaar niet meer zijn gesnoeid, moet het nu echt drastisch gebeuren. Tja, het doet even pijn, maar het feit dat je met 2 jaar weer een goede olijvenoogst hebt, verzacht die pijn wel een beetje.



Au,au!!! Maar snoeien doet bloeien, zegt men.

Dus blijven we onze olijfolie de eerste tijd bij de Lidl kopen. Een winkel waar we in Nederland met een grote boog omheen liepen en hier in Portugal doen we daar een groot deel van onze boodschappen. Dit mede door het feit dat de Lidl veel buitenlandse, voor ons bekende, producten verkoopt en vooral leuke aanbiedingen tussendoor heeft.



Muito trabalho, muito lenha

Bij de bomen die wij het mooist vonden zong onze vriend het hoogste lied, hij heeft er echt lol in.

Vooraf nadat hij onze kettingzaag had ontdekt, toen was hij helemaal niet meer te stoppen.

Amandio gaat ook alle silvas (bramen) en giestas (brem) maaien en daar zijn wel heel blij mee.

Wat zullen we weer lekker fikken met al die bramen, knetterende brem en olijventakken, maar de dikke takken gaan in de opslag voor de kachel.

Voor het verbranden van (snoei)afval hebben we netjes bij de camara (gemeentehuis) een vergunning aangevraagd om te verbranden. Tot juni mogen er zo wie zo vuurtjes gestookt worden.

Voor het kappen van de Mimosa's hebben we een paar Belgen gevonden, die met groot materiaal aan het werk gaan.

Mimosa is een onkruid en dat moet grondig aangepakt worden anders blijft het zich uitzaaien.

Mimosa maakt een fluitend geluid als het verbrand wordt. Volgens mij zijn zo de arbeidsvitaminen ontstaan.



Daarna zal ons landje er heel kaal uitzien, maar dan krijgen we wel een idee en overzicht van het geheel.

Dit was het weer,
Tot een volgende keer.