

Nieuwsbrief 5.

1 maart : “AQUA” dag!!!!

Alweer prietpraat over het landje, ik weet het. Natuurlijk willen jullie nu wel eens wat anders, van de omgeving en Vila Nova de Oliveirinha en de mensen, maar deze dag is voor ons toch wel erg belangrijk.

OK dan, eerst even een kort verslag van de afgelopen tijd.

Zaterdag 23 maart zijn we verhuisd van Brejo naar Quinta do Covelo, een kleinschalige en knusse camping van Ton en Astrid in Travanca de Lagos. Hier zijn we in april 2007 ook al geweest met de camper en het was een sport om er te komen en dan zullen we het niet over het vertrek hebben. Maar van alles leert men en de weg is een stuk verbeterd. Maar een dikke Pajero met daarachter een grote Fendt ging toch even niet goed in de bocht. Hoera voor de mover en na wat fratsen die we maar liever niet vermelden, het is gelukt er heelhuids te komen.

Afgelopen donderdag was de officiële overdracht, ik voelde me net een geplukte kip aan het eind, Finanças betalen, cheque ophalen en betalen, notaris betalen en volgende week de rest. Sarah begeleidde ons, waar we erg blij mee waren, want regel het maar eens in een voor jouw vreemde taal. Sarah, bedankt hiervoor.



Ton en Astrid hadden een leuke verrassing voor ons:



Door de grote schoonmaak van Amandio kwam deze diepe geul in zicht. Volgens mensen uit het dorp moest hier water zitten.

De geul zelf zat nog vol met Silva's (bramen) en resten van dode bomen. De enige manier van opruimen is dan de boel aansteken en op laten branden, wat een heftige ervaring was.

Een paar dagen na het branden vonden we na wat graafwerk al wat water. Daarom besloten we de geul aan een “diepgaand” onderzoek te onderwerpen.



En zo belanden we dan bij zaterdag 1 maart.
Die ochtend hadden we om 7.15/7.30 u afgesproken met Antonio en Rui met z'n kraan om op zoek te gaan naar water.



Let wel, water stroomt hier ook uit de gemeente kraan, maar dat is een kostbare zaak. Eerst zoek je op je land of er water is, hetzij een mina (mijn) of posse (een groot gat wat zich vult met water) of een poço (put) of in de vorm van een furo (boring). Wij hebben in ieder geval gekozen voor een boring, omdat in de meeste gevallen dit water drinkbaar is.



Volgens Antonio moet er "muito aqua" op ons land zijn, dus ging hij met Rui aan de slag. En inderdaad, de mannen vonden een mijn.



Na een zeer grondige schoonmaak in de vorm van uitgraven tot 5 m. diepte, hebben we nu wel op 3 terrassen water.



Eerst kwam er een klein gat te voorschijn. Na een combinatie van machine- en handwerk verscheen de ingang van de mijn.

Door deze meevaller en het feit dat er nu op verschillende terrassen water is, kunnen we ons land nu goed bewateren en gaan de plannen wat de inrichting van ons land betreft zich langzaam vormen. Ook Antonio heeft leuke ideeën. Antonio is constructor (aannemer) en heeft verstand van oude constructies en bouwwijzen. Mogelijk dat hij veel voor ons kan betekenen en doen.

Dit was het weer, tot de volgende keer.