

Nieuwsbrief 8.

O novo usado tractor.

Nos compramos um tractor com uma capinadeira:



De graafmachine van Fernando begaf het weer voor de zoveelste keer, dus lagen de werkzaamheden stil. Paulo heeft aangetrouwde familie die in de machine handel zit, dus geen werk, dan maar shoppen. Na wat belwerk bleek dat José Alexandre een leuk trekkertje voor ons had staan. En jawel, na een demonstratie op de N17 en een pingelpoging was het voor elkaar, wij zijn nu donna's van een oranje tractor, zal de koningin vast waarderen.

Maar waar nu ons trekkertje te stallen? Op het land is geen optie, de trekker zelf wordt niet gepikt, maar de motor wel. Fernando heeft een grote garage vlakbij, maar de vrouw van Paulo kwam met het idee om hem zolang bij café Carriço, onze stamkroeg, in de garage /stal te zetten. Paulo en Liesbeth op naar het café, Offelha zei ja en Carlos zei prompt nee: **MUITO PROBLEMA!!!!**

Maar uiteindelijk is Offelha de baas en toen Carlos onze aanwinst zag, ging hij ook akkoord. Dus ons trekkertje nu staat lekker droog "in de kroeg".

De maaier, capinadeira, logeert bij Paulo op z'n landje.



Op weg naar het café.

Gelukkig hebben Ton en Astrid ons ook nog een middag "uit de brand" geholpen met opruimen en stoken, met een gezellige pizza-party na afloop.



De mijn is ondertussen afgesloten met een solide muur. Zodat na het leggen van een buis de geul weer dicht gestort kan worden. In het verlengde komt de eerste "poedelbak".



Volgens Fernando komt het allemaal goed!!!!

Tegen Fernando hadden we al een paar keer gezegd dat z'n graafmachine wel een erg klein bakje had. Dus koos hij eieren voor z'n geld en investeerde na een tip van Paolo toch maar in een grotere graafbak. Nou, zijn gezicht spreekt boekdelen bij het uitproberen.



Het graafwerk gaat nu een stuk sneller en zelfs de nieuwe weg krijgt al vorm.



Deze week gaan we met Paolo, de architect, een plan maken betreffende een schuur voor onze tractor en een gebouwtje met douche/wc en keuken (wat later een barretje kan worden), zodat we op die manier wat meer comfort voor onszelf creëren. De vooruitzichten zijn dat we toch de winter over in de caravan zullen wonen. Het bestaande huisje wordt gerenoveerd en uitgebreid met sanitair en (af)was voorzieningen, zodat we in het najaar toch al gasten kunnen ontvangen.



Zo nu zijn jullie na lang wachten weer op de hoogte van onze werkzaamheden.

We hebben echter een klein probleempje. Bij verkoop werd de quinta Carvalheiras genoemd. Vroeger was het een grote quinta die Brandoês heette, maar is in de loop van tijd opgesplitst in kleinere quinta's. Nu heet het huisje Carvalheiras, maar er is ook een deel dat Tapadinho wordt genoemd. De vraag aan ieder is: hoe zullen we onze quinta gaan noemen, Carvalheiras of Tapadinho? Carvalheiras heeft betrekking op een bos met eiken, maar het merendeel is pijnbomen en Tapadinho is de verkleining van Tapada, wat omheind park betekend. Zelf hebben we wel een voorkeur, maar we willen toch even weten wat jullie ervan vinden. Dus reageer!!!

Zo dit was het weer, tot de volgende keer.